

Danmarks Rockmuseum "Ragnarock" i Roskilde

Eventudvalgets tur den 10.01.2017 gik til museet i Roskilde.

Det ligger meget sigende på **Rabalderstræde**.

Museet ligger i en helt ny bygning i et område, der er under total forandring fra tidligere tiders industriområde. Museet er beklædt med guldnitter, og man går op til museet på en rød løber!

Indenfor blev vi mødt med særudstillingen verdens største halve guitar, og efter uddeling af "halsbånd" blev vi vist rundt i to grupper af entusiastiske guider. Vi hørte om ungdomskulturen fra 1950'erne og frem til i dag med pop og rock m.v. Vi startede i en elevator. Da vi steg ud, troede vi, at vi var på 17. etage, fordi vi hørte hele melodien. Elevatoren var bare konstrueret til at være så langsom, at vi steg ud kun et par etager over!

Vi var rundt og så og hørte en masse ting på den time, det varede.

Det var lige fra flotte lysoplevelser, lydoplevelser, billedoplevelser til forskellige spændende og sjove effekter fra musikkens verden.

Der var selvfølgelig billeder af og lyd fra mange pop- og rockorkestre, film fra "gamle dage", breve fra fans, billeder af mennesker nærmest totalt atoveret med bandmedlemmer, mulighed for at synge karaoke, mulighed for at ligge på en kæmpe grammofonplade og gætte melodier, se sweater med noder fra dansk fan af Tommy Steele, Mabels kæmpestore tromme (Bum, Bum) og meget, meget andet.

Super oplevelse, hvor vi bagefter selv kunne gå rundt og kigge meget mere detaljeret på tingene.

Cafeteriets mad bagefter var bestemt også en god oplevelse.

Et besøg værd igen.